

Scheepsjournaal Pietersweer



Informatiebulletin
Openbare Basisschool De Driemaster
Meerscholendirecteur: A.J. van Deutekom
Adjunct directeur: L. van der Meijden-Boer
Adjunct directeur: A. Huisman

Jaargang 12, nummer 5
5 oktober 2016

Van de directie

We genieten nog steeds van het mooie weer. De herfst is tot nu toe schitterend. In de vakantie is er tijd om lekker buiten te spelen. Nog anderhalve week en dan kunnen de kinderen een weekje uitrusten. Maar eerst gaan we elkaar hopelijk ontmoeten tijdens de kijkavond met kind.

Kinderboekenweek: Voor altijd jong

Het kan u niet zijn ontgaan dat wij gestart zijn met de Kinderboekenweek. Afgelopen maandag werd deze op ludieke wijze geopend. Opa's en oma's spelen een grote rol tijdens de Kinderboekenweek: dansen met opa en oma, voorlezen door opa en oma. Maar wat als opa en/of oma er niet meer is. Dan kan het ook een verdrietig thema zijn. Dan kun je iemand erg missen. Natuurlijk hebben we ook daar aandacht voor. Het thema geeft juist een mooie aanleiding om over dat gemis te praten in de klas. Daar zal alle ruimte voor zijn. Wilt uw kind een foto van opa en/of oma meenemen die er niet meer is en hierover vertellen, dan is dat prima. Praat hierover met uw kind, of hij/zij dit zou willen. Het hoeft niet, het mag. De Kinderboekenweek sluiten we af met de Kijkavond met Kind.

Kijkavond met Kind

Deze is op donderdag 13 oktober. Iedereen die belangstelling heeft mag komen en ook de kinderen zijn welkom. Tijdens deze avond is er een puzzeltocht door de school.

Door de hele school heen hangen jeugdfoto's van de leerkrachten. De vraag is of de kinderen en u ze herkennen.

In de centrale hal liggen invulformulieren op de tafel. U kunt ingevulde formulieren in de doos doen. Degene die alles goed heeft krijgt een prijsje.

Om 19.00 uur gaat het schoolkoortje in de toneelzaal liedjes van vroeger zingen. Wij nodigen u uit om met hen mee te komen zingen!

Agenda

Do 6 okt.
Gr. 4 bezoek Tiendwaert

Vrijdag 7 okt.
Gr. 7 en 8
Bezoek Rijksmuseum

Wo 12 oktober
Groep 8 Drempeonderzoek

Do 13 oktober
18.30-19.30 uur
Kijkavond met Kind

Vrij 14 oktober
Groep 7/8
Wereldrecord programmeren
(CodeUur)



KINDERBOEKENWEEK 5-16 OKTOBER



Onze school doet mee aan het Wereldrecord programmeren!

Op vrijdagochtend 14 oktober om 9.00 uur gaan meer dan 13.000 kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs leren programmeren. Stichting CodeUur organiseert dit wereldrecord om meer kinderen in het basisonderwijs te laten kennismaken met programmeren. Zo kunnen kinderen en leerkrachten de mogelijkheden van nieuwe technologie ontdekken. De lessen worden verzorgd door enthousiaste vrijwilligers die zich als gastdocent hebben aangemeld.

School op Seef

Zelf óf met een ouder veilig naar school fietsen of lopen, is belangrijk voor kinderen. Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen en doen ervaring op. Helaas worden nog steeds kinderen met de auto naar school gebracht. Dit levert soms gevaarlijke en drukke situaties op bij de school. Ook voor het milieu is het natuurlijk beter om "schone" manieren van vervoer te gebruiken: lopen, fietsen, skaten of steppen.

De boodschap is dus:

**ga naar school op de fiets, te voet of met de step.
Dat is niet alleen veiliger en gezonder, maar ook
veel leuker!**



Door vaker de fiets te pakken of naar school te lopen met uw kind, helpt u mee aan het verminderen van de verkeersdrukke rondom de school. U kunt uw kind onderweg bovendien van alles bijbrengen over het verkeer door te praten over de situaties die u tegenkomt, en natuurlijk door zelf het goede voorbeeld te geven. Uw kind doet meer verkeersinzicht op dan tijdens het meerijden in een auto. Daarnaast spaart u het milieu en doet u op een leuke manier aan lichaamsbeweging!

Op www.schoolopseef.nl kunt u de verkeerskalender bekijken en het verhaal met uw kind(eren) lezen. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders.

Groep 1b

De Kinderboekenweek is begonnen. Wij doen mee door opa's en oma's te laten voorlezen. Op de deur hangt een intekenlijst. We doen dit aan het begin van de ochtend of middag. Kiest u zelf een leuk boek uit?

Basia heeft een broertje gekregen; Aleksander. Van harte gefeliciteerd hiermee.

Bob en Jinte zijn aan het wennen. Na de herfstvakantie komen ze in de groep. Alvast van harte welkom.

De nieuwe letter is de letter f van familie, ons thema deze weken.

We tekenen op een "leitje", als er iemand een echt leitje heeft willen we het graag laten zien aan de kinderen.

We leren de overtreffende trap, bijvoorbeeld groot, groter, grootst.

We gaan onze eigen naam naschrijven bij de juf. We maken een plattegrond. We vouwen een hartje, dat is heel moeilijk.

We gaan rijmen, in het begin mag het onzinrijm zijn bijvoorbeeld huis - puis. Daarna gaan we met bestaande woorden rijmen. De kinderen vinden dit nog heel moeilijk. Misschien kan u thuis meedoen.

Volgende week donderdag is het Kijkavond met Kind. Wie wil komen, is van harte welkom.

Neem opa's en oma's ook mee want dat past bij ons thema.

De lijst voor huisbezoeken hangt in de klas op het whiteboard. Als u en uw kind het leuk vinden, vul dan gerust uw naam in, dan komen we kort op visite. We streven ernaar om in de twee kleutergroepen één keer bij u langs te komen.

Na de herfstvakantie wordt het thema herfst. Als u in de vakantie in het bos komt, neem dan leuke spullen mee voor de herfsttafel.

Met vriendelijke groeten, juf Heleen en juf Inge

Groep 2b

Momenteel zijn we bezig met het thema 'familie'. We hebben de letter f centraal staan. We hebben al een fles, foto toestel, fluit, frites, een naamplaatje met Flynn erop, een boekje over familie en een flesopener voor bij de letterboom.

We praten over de stamboom, de familie en het gezin. Over achternamen en voornamen. Volgende week gaan we het specifiek hebben over 'voor altijd jong/opa en oma'. We hebben gevraagd of u van uw kind een foto mee wilt geven. Eentje als baby, eentje als peuter en eentje van nu. Verder zingen we kinderliedjes van vroeger. Op de kijkavond gaat een speciaal opgericht koortje deze liedjes zingen, hopelijk bijgestaan door kinderen, ouders en grootouders. Dit koor is samengesteld uit leerlingen uit alle groepen. Uit onze groep zingen Sylvester, Maud en Nanely mee.

Speciaal voor opa en oma:

Maandagmiddag 10 oktober gaat juf Alie een dansles geven aan de kleuters. Hoe leuk zou het zijn als er opa's en oma's zijn die ook mee willen dansen? Aanvang 13.00 uur.

Vindt u dat dansen maar niks en wilt u op een andere manier actief zijn op school? Juf Meike heeft op donderdagmorgen tussen 11.00 uur en 11.30 uur een voorleesinstuif. U mag dan met een zelf meegebracht boekje een klein groepje kinderen voorlezen. Het opgaveformulier voor het dansen of voorlezen hangt op de klassenkrant op de deur van de WC-tjes.

Het liedje 'rollator' is in de klas een groot succes. U kunt dit opzoeken op internet. Google "schooltv – sesamstraat – rollator". De nieuwe woorden deze keer zijn 'een kudde' en 'tafel dekken'.

Afgelopen week zijn we begonnen met de leerspelletjes. Met hulp van de hulpouders was de eerste ronde al ontzettend leuk en leerzaam. Dank hiervoor. Volgende week wisselen we en zo komen alle kinderen bij elk spel langs.

Verder willen wij u wijzen op de klassenkrant die op de deur van de kinderwc-tjes hangt. Daarin vragen wij geregeld iets, vertellen wij waar we mee bezig zijn of wie er jarig is.

Oproepje: We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om iets over een hobby/beroep te komen vertellen. Van harte welkom! Graag even aanmelden bij een van de juffen.

Juf Alie en Juf Meike

Groep 3b

Op dit moment zijn we druk met de Kinderboekenweek activiteiten van "Voor altijd jong". We vinden het erg leuk dat er opa's en oma's deze dagen komen voorlezen. Ook wordt er gezongen, spelletjes van vroeger gespeeld en natuurlijk veel gelezen en geknutseld. Alle werkstukjes kunt u bewonderen op donderdagavond 13 oktober a.s. tijdens de Kijkavond van 18.30 – 19.30 uur.

Ook zijn we volgende week vrijdag klaar met kern 3, de kinderen krijgen voor de herfstvakantie een leesboekje mee naar huis. Dit is een oud boekje van een vorige versie, de kinderen mogen het thuis lezen, is het uit? Dan kunt u het weer bij ons inleveren. Lekker om in de herfstvakantie wat te oefenen!

Na de afronding van kern 3 gaan we bij ieder kind individueel de "herfstsignalering" afnemen.

Het kind leest dan letters, woorden en zinnestukjes. Ook wordt gekeken of het kind de letter zelf al kan schrijven. Na de analyse van deze toets wordt u uitgenodigd voor het oudergesprek.

Dit zal zo rond half november zijn.

Tijdens de rekenles zijn we vooral aan het splitsen. Daarnaast introduceren we de bussommen. Aan de hand van “instappen” en “uitstappen” van passagiers ontstaan de erbij- en erafsommen.. De kinderen maken ook kennis met de vriendjes van 10. Dit zijn 2 getallen die samen 10 zijn, zoals 2 en 8, 4 en 6 enz.

Nog een kleine week dan gaan de kinderen genieten van een welverdiende herfstvakantie. We sluiten vrijdag 14 oktober a.s. de eerste periode gezellig af, naast de gewone lessen is er tijd om lekker te spelen met een spelletje of klein speelgoedje van thuis. Dit hebben de kinderen helemaal verdiend voor al het harde werken.

We hopen u allemaal te zien op de kijkavond, alvast fijne herfstvakantie gewenst!

Juf Roelie en Juf Rian

Groep 4b

Afgelopen maandag hebben we met elkaar de Kinderboekenweek geopend. De kinderen hebben gekeken naar een voorstelling, gegeven door de juffen en meesters. Het thema is: “Voor altijd jong”. Morgen gaan we een bezoek brengen aan het verpleeghuis de Tierendwaert. Hier zullen we in gesprek gaan met de ouderen over onze huisdieren. Daarna gaan we met de ouderen onze huisdieren tekenen. Om 15.15 uur zijn we weer terug op school.

Met rekenen hebben we het gehad over ‘tijd’. We hebben geleerd dat 1 uur 60 minuten heeft. Dat er in 1 uur 2 halve uren zitten en dat 1 half uur 30 minuten heeft. Ook weten we dat er 4 kwartieren in 1 uur zitten en dat 1 kwartier 15 minuten is. Daarnaast hebben we gekeken naar de maandkalender. We hebben opgezocht hoeveel dagen een maand heeft, op welke dag 5 oktober valt en hoeveel woensdagen de maand september heeft.

Met spelling hebben we woorden leren schrijven die beginnen met de f / v of s / z. Dit zijn allemaal luisterwoorden. Ik hoor: s o k, ik schrijf: s o k.

Verder hebben we woorden leren lezen die beginnen met **th** of **wr**,

Er is weer super hard gewerkt in groep 4!

Juf Naomi

Groep 5b

Voor altijd jong! Tja wie wil dat niet. Dat is het thema van de Kinderboekenweek. We gaan ons bezighouden met actieve ouderen en gaan het hebben over vragen zoals: hoe denk je dat het leven er over 50 jaar uitziet.

Daarnaast zijn we natuurlijk druk met het gewone werk. Getallen tot 1000 plaatsen op de getallenlijn. Best een lastige klus voor veel kinderen. En dan vooral het tellen over het 100-voud. (b.v. sprongen van 10: 729-719-709-699).

Het zou ook fijn zijn als u thuis wilt oefenen met de keersommen.

Met spelling zijn we net begonnen met –eeuw, -ieuw en –uw woordjes.

Taal: voegwoorden, verkleinwoorden en meervoud.

Er wordt dus hard gewerkt in groep 5!

In het kader van de Kinderboekenweek zouden we het heel leuk vinden als er opa’s en/of oma’s zijn die een keer willen voorlezen, of iets willen vertellen over vroeger! Als iemand dat leuk vindt ben ik natuurlijk te bereiken via annettevand@driemaster.nl. Ik hoop veel reacties te krijgen!

Juf Annette, juf Anna en juf Chantal

Groep 6b

Afgelopen maandag hebben we de Kinderboekenweek officieel geopend op school. Het thema luidt dit jaar: Voor altijd jong! In de klas wordt op dit moment het boek “Joris en de geheimzinnige toverdrank” voorgelezen, een spannend boek van Roald Dahl, helemaal passend bij het thema van de Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd om ’s morgens te komen mee lezen en/of voor te lezen. Naast het lezen wordt er gedanst op het lied van Kinderen

voor Kinderen en gaan we ook creatief aan de slag. Komt u kijken op de kijkavond donderdag 13 oktober a.s.?

Hoe meer we werken op de tablets, des te duidelijk alles voor ons wordt. Het enthousiasme om aan de slag te gaan is nog elke dag zichtbaar en we werken hard om onze leerdoelen te behalen. Deze leerdoelen zijn voor de kinderen inzichtelijk en er wordt druk geoefend en herhaald wanneer dat nodig is.

Bij spelling oefenen we worden met 'ou' en 'au' en dat een woord met een 'f' verandert in een woord met een 'v' wanneer we er bijvoorbeeld meervoud van maken (duif-duiven). Er gaan oefenbladen met woordjes mee naar huis. Kolomsgewijs optellen wordt geïntroduceerd bij het rekenen en we blijven het rekenen tot 10.000 verder uitbreiden. Bij taal leren we meer over de grammatica en oefenen we veel met woordenschat (thema Sport en Bewegen).

Twee weken terug waren we te gast in het gemeentehuis voor het Bachfestival. Ademloos werd er geluisterd naar het vioolspel en muziek op de accordeon. Bij het gymmen gingen we aan de slag met volleybal en leerden we hoe we een bal over het net moeten smashen! Die ontspanning is wel heel erg lekker tussen al dat harde werken door. Straks welverdiend genieten en bijkomen in een weekje herfstvakantie.

Meester Joni

Groep 7b

Vandaag start officieel de Kinderboekenweek. Het thema van deze week is: "Voor altijd jong." Maandag hebben wij al een gave openingsact mogen zien van onze juffen en meesters. Rondom dit thema behandelen wij deze en volgende week leuke lessen zoals een interview afnemen bij een opa of oma, antwoord geven op de vraag: "Hoe ziet mijn leven er over 50 jaar uit?" Ook maken wij leuke knutselwerkjes. Dit alles kunt u bewonderen op de Kijkavond van donderdag 13 oktober.

Met de Snappet methode werken wij nog druk aan het behalen van onze doelen. Deze doelen kunnen ook persoonlijk zijn. De tablet geeft namelijk aan waar we nog extra mee kunnen oefenen en geeft ons opdrachten hiervoor. Zo kunnen wij als we klaar zijn met onze taken altijd zin-nig aan de slag!

Na de vakantie gaan de juffen ons laten zien hoe wij thuis in kunnen loggen op Snappet. Ook krijgen onze vaders en moeders hier dan uitleg over via een mailtje.

A.s. vrijdag gaan we met groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam!

Wij vertrekken om 10.30 uur met de bus van school. Tussen 12.00 uur en 13.30 uur krijgen wij een programma aangeboden door het Rijksmuseum. We vertrekken met de bus om 13.45 uur richting Hardinxveld. De verwachte aankomsttijd is 15.00 uur. Wilt u uw kinderen een lunchpakket en een pauzehap + drinken meegeven. De pauzehap wordt op school genuttigd en het lunchpakketje als we er bijna zijn in de bus. Er mag namelijk niet in het museum gegeten en gedronken worden.

Beschrijving programma 'Proef de Gouden Eeuw':

In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht.

Vooraf zullen we met de kinderen op school een introductiefilm bekijken en een voorbereidende les geven aan de kinderen.

Wij hebben er zin in!

Juf Meike, Juf Rinkse, Juf Charlotte en Juf Berber

Groep 8b

De Kinderboekenweek is maandag op spectaculaire wijze geopend. Centraal deze week staan onze opa's en oma's. Zo is er de mogelijkheid dat de opa's en oma's van de kinderen in de klas komen voorlezen. Ook gaan we een interview afnemen bij een opa of oma. En er wordt druk geknutseld in de klas. Het resultaat van al dit moois kunt u zien op de Kijkavond met Kind op donderdagavond 13 oktober.

In de klas zijn we in volle voorbereiding voor het Drempelonderzoek. De kinderen werken aan leerdoelen, die zij nog lastig vinden en er wordt veel leerstof nog een keer herhaald. Zo staan we vol zelfvertrouwen aan de start voor het Drempelonderzoek (woensdag 12 oktober). Het resultaat van het Drempelonderzoek wordt met ouders besproken na de herfstvakantie. Hiervoor krijgt u een uitnodiging.

A.s. vrijdag gaan we met groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam!

Wij vertrekken om 10.30 uur met de bus van school. Tussen 12.00 uur en 13.30 uur krijgen wij een programma aangeboden door het Rijksmuseum. We vertrekken met de bus om 13.45 uur richting Hardinxveld. De verwachte aankomsttijd is 15.00 uur. Wilt u uw kinderen een lunchpakket en een pauzehap + drinken meegeven. De pauzehap wordt op school genuttigd en het lunchpakketje als we er bijna zijn in de bus. Er mag namelijk in het museum niet gegeten en gedronken worden.

Meester Lars

